



NS Nyhedsbrev

NSDAP/AO : PO Box 6414

Lincoln NE 68506 USA

www.nsdapao.org

#1037

29.01.2023 (134)

Encyklopædi - Michael Kühnen

21 - DIKTATUR

Blandt de populære beskyldninger om grusomhedspropaganda rettet mod nationalsocialismen er påstanden om, at de nationalsocialistiske partier (se Nationalsocialistisk Tysk Arbejderparti) stræbte efter at indføre et diktatur, dvs. at de undertrykte friheden og brugte magt til at indføre og opretholde et styre mod folkets vilje.

Forsvaret mod fjendens grusomhedspropaganda er ikke en opgave for Ny Frontpropagandaen, men er overladt til folkeoplysning (inden for partiet: uddannelse).

I stedet bekender Nyfrontsfællesskabet sig offensivt til sin afvisning af det vestlige demokrati med dets parlamentarisme og den nationalsocialistiske revolution; herfra skal der opstå en stat, som under partiets ledelse vil føre til en total politisk mobilisering på alle niveauer af det völkiske liv. Dette vil føre til en mobilisering af alle völkiske kræfter og energier og dermed overvinde den nuværende minusverden og bane vejen for den nye orden.

Forudsætningen for dette er realiseringen af et ægte Volksgemeinschaft, hvorfra alene nationens viljesfællesskab kan opstå, som bliver grundlaget for den samlede stat.

Det, som fjendens grusomhedspropaganda betegner som diktatur - den nationalsocialistiske folkestet i en tilstand af total mobilisering - kræver således i virkeligheden et frit og overbevist samtykke og loyalitet fra folkemassens masse. For uden dette er hverken Volksgemeinschaft eller nation i henhold til den nationalsocialistiske selvopfattelse tænkelige. At vinde dem for sig selv er det nationalsocialistiske partis politiske kampopgave som bærer af folkets vilje og nationens avantgardeorganisation.

Men en regeringsform - selv om den helt forstår, opdrager, former og mobiliserer folket - som kan regne med folkemassens samtykke og loyalitet, er



ikke et diktatur - selv om den har sine magtmidler!

Desuden er den nationalsocialistiske folkestats totale mobilisering ikke et mål i sig selv, men et middel til et mål. Den gør det muligt at overvinde den herskende minusverdens dekadence, fører folkene af den ariske race (se arisk) tilbage til en levevis i overensstemmelse med arten og naturen, som sikrer artens bevarelse og udvikling og dermed realiserer den nye orden. Men det er samtidig en orden med korrekt forstået tradition og frihed.

Derfor afviser Ny Front beskyldningen om at stræbe efter et diktatur og erklærer stolt sin støtte til den stærke, totale nationalsocialistiske folkestat, som alene muliggør og sikrer folkets overlevelse og højere udvikling i overensstemmelse med dets art og natur - og dermed realiserer nationens suverænitet og frihed.

22 - DISCIPLIN

Disciplin er den indre holdning, som det nationalsocialistiske parti (se

Nationalsocialistisk Tysklands Arbejderparti) kræver af alle partimedlemmer, og som realiseres i lydighed over for partiet, dets ledere og underledere på alle niveauer (se Führerprinzip).

Lydighed er den nationalsocialistiske revolutions store dyd!

Efter kravet om tro er kravet om lydighed derfor det andet af de 10 bud i politisk soldatergerning. Alle partimedlemmer, men især deres politiske soldater, skal adlyde partiet og ingen andre. Det gør de uden forbehold og af al magt - uanset om de forstår betydningen af en ordre eller ej, uanset om partiets ordre svarer til deres egne ønsker eller ej. For den politiske soldat går pligten til at adlyde så langt som til at ofre sit eget liv:

Den, der sværger til hagekorsflaget, har intet tilbage, som stadig tilhører ham!

Nationalsocialisten ønsker at adlyde for at kunne vinde. Derfor er den nationalsocialistiske holdning til livet ikke kadernes påtvungne lydighed, men den disciplin, der udspringer af fri vilje og indsigt.

Nationalsocialisten kan og bør tænke selv; han har sin egen personlige forståelse af nationalsocialismen, ud fra hvilken han bør komme med forslag og idéer. Den overordnede er forpligtet til at reagere på sådanne forslag og til at tage ideer og forslag alvorligt, enten for at gennemføre dem eller for at forklare, hvorfor de ikke kan anvendes nu eller på en sådan måde. Pligten til lydighed er ikke desto mindre en grænseløs og ubegrænset pligt. Men nationalsocialisten må aldrig have den følelse, at han kun er "kanonføde" og ikke en kammerat blandt kammerater, der konspirerer for den sejr, som kun troen på partiet kan medføre.

Den højeste myndighed er partiets leder. Når lederen har talt, er et spørgsmål endeligt afgjort, og der kan ikke være tvivl om partiets generelle linje. Kun de, der har lært at adlyde på denne måde, vil senere være egnede til at blive underordnede ledere eller selv ledere.

Kun de, der har lært at adlyde, vil en dag kunne give ordrer!

Nationalsocialisten må ikke tillade, at disciplinløshed i alle dens former kommer til udtryk, hverken hos ham selv, hos hans kammerater eller hos nogen af hans lederkammerater. Partiet skal igen og igen renses for folk, der ikke kan eller vil opretholde disciplinen, så det forbliver et revolutionært kampfællesskab og ikke forfalder til en borgerlig svinesti.

Efter revolutionen muliggør den ubegrænsede og ubetingede disciplin, som nationalsocialismen lærer først sine partikammerater og til sidst alle Volksgenossen, en total politisk mobilisering af den nationalsocialistiske folkestat (se stat) og skaber dermed betingelserne for realiseringen af den nye orden.

23 - DOGMATISK

I den åndelige kamp om menneskets fremtid skal der skelnes skarpt mellem ideologi og verdensbillede.

Ideologier *forklarer* verden og danner derved en mere eller mindre logisk tankestruktur baseret på overbevisninger - dogmer. Dette skaber dogmatisme, som gør de mennesker, der påvirkes af den, blinde for virkelighedens mangfoldighed, modsætningsfylde og kompleksitet (se også differentiering), fordi de ikke længere ser verden, som den er, men som den bør være i henhold til deres overbevisninger. Jo mere magtfuld en sådan dogmatisk ideologi bliver, jo værre bliver dens konsekvenser:

Den forsøger at voldtage virkeligheden og tvangsindpasse den til sit verdensbillede. Dogmatismen lærer aldrig af virkeligheden, men forsøger at undertrykke den, bøje den og undertrykke den for derefter at erstatte den med sine egne dogmer. Dogmatismen er naturstridig og livsfjendtlig, den fremmedgør mennesket fra virkeligheden og dermed fra naturen og dens biologiske livslove. Den fremmer og forårsager de menneskelige samfunds forfald.

Alle ideologier - f.eks. kristendom, psykoanalyse, marxisme - er baseret på dogmatisme, men det samme gælder statslige eller kulturelle systemer og livsholdninger, som, selv om de afstår fra at danne et lukket verdensbillede, er baseret på overbevisninger, der er i strid med naturen - f.eks. lighed for alle mennesker, individualisme, "menneskerettigheder", benægtelse af, at mennesket er underlagt naturlovene og bestemt af sin biologiske drivkraftstruktur. Således er også f.eks. liberalisme, kapitalisme, demokrati, parlamentarisme osv. dogmatiske og livsfjendtlige.

Verdenssynet anerkender derimod virkeligheden og bygger derfor ikke sit verdenssyn på dogmer, men på indsigter, der udspringer af naturlovene, svarer til den menneskelige natur og må bevise sig i virkeligheden. Et verdenssyn er villigt og i stand til at lære, udvikle sig og om nødvendigt korrigere sig selv, når det har begået fejl. Det udgør et "åbent tankesystem" i modsætning til en ideologis "lukkede system". Verdenssynet er et åbent tankesystem, der hjælper mennesker til at finde vej i virkeligheden og til at udvikle sig højere i den og i overensstemmelse med dens livslove.

Nationalsocialismen er et verdenssyn og ikke en ideologi. Dens åndelige grundlag er ikke dogmatisme, men den biologiske humanismes videnskabelige epistemologi.

Ikke desto mindre er dogmatismen med dens løfter om absolutte trossikkerheder og angiveligt modsigelsesfrie, lukkede tankesystemer, der forklarer alt, en stor fristelse, som selv nationalsocialister kan bukke under for, men derved forvrænger de nationalsocialismen og forårsager åndelig degeneration.

Derfor er kampen mod dogmatismen en vigtig del af den nationalsocialistiske revolution og en forudsætning for realiseringen af den nye orden.

Nationalsocialismens vigtigste bolværk i kampen mod de dogmatiske degenerationer er Sturm-Abteilung i NSDAP's NSDAP, takket være dens frie, åbne ånd og dens politiske soldaterholdning, der er fjendtlig over for enhver smålig sekterisme, moralisme (se også moral) og enhver falsk sikkerhed.

Nationalsocialisten henter sin sikkerhed og tro ikke fra dogmer, men fra livets love og kendskabet til sin egen natur.

Sjov under hagekorset

Nationalsocialistisk aktivisme har også sine lysere øjeblikke! Her er et uddrag af Gerhard Laucks hæfte "Sjov under hagekorset".

15.

En varm sommereftermiddag sad jeg ved vagthavende officerens skrivebord med hoveddøren åben, mens jeg læste noget nazistisk litteratur. Jeg kiggede tilfældigvis op, og ud af øjenkrogen så jeg et stort sort hoved med slatne læber, store runde øjne og en afro, der mindede om *Buck Wheat* fra den gamle komedieserie *Our Gang*.

Så uden at foretage nogen pludselige bevægelser besluttede jeg, at jeg enten kunne tage den gamle .38'er op og rette den mod ham eller rejse mig op og jage spøgelseset østpå til Blacktown. I stedet tænkte jeg, at jeg virkelig ville skræmme ham fra vid og sans; jeg trykkede på kontakten under vagtofficerens skrivebord, der udløste alarmer. Netop som den sorte stadig var ved at kigge nærmere på Rockwell Halls indre, lød sirenen! Og ligesom den gamle "*Step & Fetch It*", var den sorte mand på et splitsekund væk. Da jeg kiggede ud af hoveddøren ud på 71st street, sværger jeg, at jeg så røg komme ud bag den sorte mands hæle, mens han løb mod Western Avenue.

16.

Når vi tog telefonen i Rockwell Hall, fik vi alle mulige mærkelige opkald, lige fra bombetrusler til folk, der ringede til os og bad om hjælp, fordi de ikke kunne få hjælp fra politiet. Men et opkald, der står i min erindring, er, da en neger ringede op og var meget oprørt over en af vores White Power Hotlines! Og han sagde: "*I må hellere få den stakkels sorte mand, som I har i kælderen i Rockwell Hall, løsnet sine lænker.*"

Opkalderen henviste til en White Power-hotline, som vi kørte med en af vores Stormtroopers, der imiterede en Black ved navn *Dry Ice Washington*, og en anden Stormtrooper *Johnny White*, hvor *Dry Ice* sneg sig ud af sit bur, som vi lænkede ham til i vores kælder, og han lavede en hotline, og Stormtrooper *Johnny White* gik ind mod slutningen og fangede *Dry Ice* i at snige en besked. *Johnny White* sagde: "*Gå tilbage i dit bur, Dry Ice. Du ved godt, at I sorte ikke må lave hotlines*

for den hvide magt!"

Dengang havde vi fire hotlines. En kontaktperson i telefonselskabet sagde, at vores hotlines var de mest opkaldte i hele byen. Selv de sorte ringede ind.



NS KAMPFRUF
KAMPFSCHRIFT DER NATIONALSOZIALISTISCHEN DEUTSCHEN ARBEITERPARTEI AUSLANDS- UND AUFBAUORGANISATION

Der Kampf geht weiter!

TROTZ VERBOT NICHT TOT!



NS Nyhedsbrev
www.nsdapao.org
#1005 19.06.2022 (137)

NSDAP/AO: PO Box 6414 - Lincoln NE 68506 - USA

Forreste rapport
Interview med Molly

Tredje del

NSK: Dine aktuelle projekter er tydeligt filosofiske og kunstrettede.

Beskriv venligst din holdning til sådanne emners betydning for politik.

Molly: Jeg forsøger stadig at opdatere fotografieret, men jeg har mest koncentreret mig om Adolf Hitler og menneskeligheden - her (www.movingtheancient.com/truth.htm). Jeg er nået op på 21 sider nu, og jeg har så meget mere til lave. At studere Anden Verdenskrig er et absolut minefelt af information. Man søger oplysninger om én ting og finder to andre ting, som man skal undersøge. Det føles lidt som om man er arkæolog og graver den begravede fortid frem. En fortid, som de helst ikke vil have, at den kommer frem i lyset. Vi kan takke internettet igen for den store strøm af




the NEW ORDER

Number 176 (2021) Founded 1973 April 26, 2022 (126)

The Fight Goes On!

Seventy years after the capitulation of the Wehrmacht on May 8, 1945, the postwar National Socialist movement is stronger than ever not only in Germany, but throughout Europe.

Decades of mass murder, expulsion, persecution, and defilement have not sufficed to destroy the seed of the brilliant idea of our much loved Führer Adolf Hitler.

All National Socialists and other racially-aware entrepreneurs and racial kinemen fight side by side for the preservation.

The movement has indeed become stronger, but the danger of biological folk death is also much greater today than in the past.

The desperate enemy is in the process of committing genocide against all White folk. His reasons are anti-White immigration, culture dilution, and re-orientation.

Whether "legal" or "illegal", whether in election halls or street battles, whether armed with propaganda material or on a battlefield of a different kind, every National Socialist must do his duty!

Hail Hitler!
Gerdard Lank



NSDAP/AO er verdens største Nationalsocialistisk propagandaleverandør!

Trykte og online tidsskrifter på mange sprog
 Hundredvis af bøger på mange sprog
 Hundredvis af hjemmesider på mange sprog



BOOKS - Translated from the Third Reich Originals!
www.third-reich-books.com



NSDAP/AO
Fight Back!



nsdapao.org
Contact us to find out how YOU can help!